

Zondag 2 februari 2025 kanselruil



Salomo vraagt om wijsheid, Govert Flinck, 1658, Paleis op de Dam, Amsterdam

De inauguratie. Hoe presenteert een belangrijke regeringsleider zich?

voorganger: ds. E.B. Kok, Brielle

organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom

Aanvangslied: **Psalm 72: 1, 4**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Drempelgebed

Zingen: **Psalm 72: 6**

Gezongen Kyriëgebed. Lied 997: 1, 2, 4

Glorialied: **Psalm 72: 7**

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing uit de Bijbel: **1 Koningen 3: 1-15**

Zingen: **Lied 849: 1, 2, 3**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **Lied 994: 1, 2, 3**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor **Werelddiaconaat. Ethiopië. 'Aanpassen aan klimaatverandering'**.

Ethiopië wordt vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Slotlied: **425**

Zegen

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hopen brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar het duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

*Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb,*

*want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.*

toegeschreven aan Franciscus van Assisi

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan ter nagedachtenis aan hun moeder Eva Langbroek naar Danny Langbroek, Gildenlaan 4, Oostvoorne en een bos bloemen als steun in de rug naar Piet van Linschoten, Weg 5.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

Maaltijd

Tafel van Verbinding

Op vrijdag **14 februari** a.s. hopen we weer een gezellige en lekkere maaltijd te houden in de kerk. Deze avond staat er een Chinese maaltijd op het menu. De kosten voor de maaltijd bedragen € 12,50.

Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom voor een drankje. De kosten daarvan zijn niet in de prijs inbegrepen. Om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Vanaf 2 februari liggen de intekenlijsten klaar in de hal van de kerk.

Of aanmelden bij Corrie van Wensveen 0181402006

