

Zondag 10 november 2024
Dankdag



Deze dienst staat in het teken van dankdag.

In gebeden en liederen klinkt de dankbaarheid, in de lezingen en de overdenking zullen we het begrip dankbaarheid in bijbels perspectief plaatsen.

voorganger: mw. G. van der Linden, Zuidland
organist: dhr. Ron van Halen

Woord van welkom door dienstdoende ouderling

Aanvangslied: **218**

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Kyriëgebed, telkens afgesloten met lied **367b**



Heer, on-ze Heer, ont - ferm u o - ver ons.

Glorialied: **704: 1 en 3**

Gebed bij voor de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Deut. 26: 1-15**

Zingen: **lied 95: 1 en 3**

2^e lezing: **Lucas 12: 14-34**

Zingen: **lied 843**

Verkondiging

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **lied 718**

Dank- en voorbeden, stil persoonlijk gebed en Onze Vader

De eerste collecte is bestemd voor **Kerk In Actie: Werelddiaconaat. Bolivia: 'Duurzame landbouw in de hoge Andes'**.

Sinds er in het hoge Andesgebergte waterreservoirs gebouwd worden, is irrigatielandbouw mogelijk en keren jongeren terug uit de stad. Boeren en boerinnen leren samen in coöperatieverband biologische groenten verbouwen. Stadsbewoners leren stadslandbouw en scholieren gaan aan de slag in schooltuinen.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Slotlied: **418: 1 en 2**

Zegen

*Heer onze God,
wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juist woorden in de mond en in het hart.
We zijn dankbaar.
Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen.
Het land heeft zijn opbrengst gegeven.
Ook al kunnen wij geen wasdom geven,
we hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land.
We hebben er goed van gegeten.
Wij danken U voor al wat groeide en bloeide,
voor eten en drinken in overvloed.
Wij danken u voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders.
Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht.
Tegelijk zien we steeds scherper
dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.
En we beseffen steeds meer
dat onze dank tegen ons is.
Daarom bidden wij:
'spreek zelf in ons het rechte woord' (naar lied 944).
Geef ons wijsheid om uw schepping,
naar uw gebod, te bewerken en te bewaren (Gen. 2:15),
zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam.
Hoor onze dank en ons gebed,
in Christus' naam.*

Amen.

(door ds. René de Reuver)

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar Martien Noordermeer, Blindeweg 6 voor zijn 80^{ste} verjaardag en een feestelijke bos gaat naar Peter en Wil Stravers, Sagittastraat 8 voor hun 50 jarig huwelijksjubileum.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

Schoenendoosactie

Doet u ook weer mee met de Schoenendoosactie?

Folders liggen in de hal op de tafel. U kunt de gevulde dozen tot en met **17 november** in de kerk brengen. (De diaconie zal voor de transportkosten zorgen, dat hoeft u niet te doen.)

Voor verdere informatie kunt u bij de diaconie terecht.

Alvast hartelijk bedankt!

MAALTIJD29 november

Tafel van Verbinding

Op **vrijdag 29 november a.s.** hopen we weer een gezellige en lekkere maaltijd te houden in de kerk. Deze keer hebben we **Stampotten** op het menu staan. De kosten voor de maaltijd bedragen € 8,00. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom voor een drankje. De kosten daarvan zijn niet in de prijs inbegrepen. Om 18.00 uur gaan we aan tafel.

Het goede doel van deze avond is 'Clini Clowns'.

De intekelijsten liggen klaar in de hal.

Telefonisch opgeven kan bij Corrie van Wensveen 0181-402006.