

Zondag 3 november 2024



In deze dienst denken we na over het spanningsveld tussen de wereld van Gods Koninkrijk en de wereld waar we in leven, hoe verhouden die twee zich tot elkaar en hoe gaan we er mee om?

voorganger: Mw. M.B. Keijzerwaard, Oudenhoorn

pianist: Mw. Liéne Madern-Stradina

Woord van welkom door dienstdoende ouderling

Aanvangslied: **84: 1 en 2**

Stil gebed, votum en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Kyriegebed

Glorialied: **413**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1<sup>e</sup> lezing uit de Bijbel: **Genesis 1: 26 t/m 31**

Zingen: **lied 978: 1,3,4**

2<sup>e</sup> lezing: **Mattheus 22: 15 t/m 22**

Zingen: **lied 823: 1,2,4**

Verkondiging

Meditatief moment met pianospel

Zingen: **lied 103C: 1,3,5**

Dank- en voorbeden

De eerste collecte is bestemd voor **Kerk in Actie. Najaarszending: Ghana: 'Een sterke kerk op een kwetsbare plek'**.

In het droge noorden van Ghana zijn christenen in de minderheid. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen ondersteunen. Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in hun eigen taal.

De tweede collecte is bestemd voor **het werk in de kerk**

Slotlied: **704**

Zegen



Genesis 1, Paradijs door Sawai Chinnawong

## Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

### Bloemen

De bloemen gaan als teken van meeleven naar Tine Walop,  
H. Smeetszstraat 6.

### Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de  
hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*

### Schoenendoosactie

Doet u ook weer mee met de Schoenendoosactie?

Folders liggen in de hal op de tafel. U kunt de gevulde dozen  
tot en met **17 november** in de kerk brengen. (De diaconie zal  
voor de transportkosten zorgen, dat hoeft u niet te doen.)

Voor verdere informatie kunt u bij de diaconie terecht.

Alvast hartelijk bedankt!

