

Zondag 15 mei 2022



voorganger: mw. A. Magdeburg-de Jong, Hellevoetsluis
organist: dhr. W. Chr. Meyboom

Woord van welkom

Aanvangslied: **psalm 98**

Stil gebed, onze hulp en groet

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen

Smeekgebed

Loflied: **281: 1,2,3,5,6,10**

Gebed voor de opening van de Bijbel

1^e lezing uit de Bijbel: **Deut. 6: 1-9**

Zingen: **974: 1,2**

2^e lezing: **Johannes 13: 31-35**

Zingen: **974: 3,4,5**

Verkondiging: “**een nieuw gebod**”

Meditatief moment met orgelspel

Zingen: **908:1,2,3,7**

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: **425**

Zegen

De eerste collecte is bestemd voor **KIA Binnenlands diaconaat:
De Glind**

Het dorp De Glind, ook wel het “Jeugdorp” genoemd, is een veilige haven voor ruim 120 kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Hier kunnen zij herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.

De tweede collecte is bestemd **voor het werk in de kerk**

*“Heb elkaar lief,” heeft Jezus gezegd
“Zoals ik jullie steeds heb liefgehad
Ik houd jullie in mijn handen gevat
En heb voor allen het pleit beslecht”.*

*Elkaar liefhebben is het grootste gebod
Dat God aan eenieder heeft gegeven
Als richtsnoer, om daar naar te streven
Het is het allerbeste voor ons heilgenot.*

*God liefhebben en de medemensen
Dat betekent niet, blijf maar passief
Hij zegt: “Heb uzelf en uw naaste lief”
Aan liefde geven zijn geen grenzen.*

*Zonder echte liefde kan niemand leven
Gods liefde gaat alle begrip te boven
Wij kunnen het bijna niet geloven
Hij heeft ons Zijn enige zoon gegeven.*

Fedde Nicolai

Mededelingen vanuit gemeente en kerkenraad

Bloemen

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw M.W. van Donkelaar-Poortvliet, Vogelgaarde 33.

Koffiedrinken

Na de dienst staat de koffie/thee klaar. De kaartenstandaard staat in de hal. Weet u welkom. *Denkt u aan de spaarpotten?*



Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag gaan we weer "dauwtrappen" en vervolgens met elkaar ontbijten in de kerk.

Als u het leuk vindt, bent u van harte welkom. Graag willen we weten op hoeveel mensen we mogen rekenen. Wilt u zich daarom opgeven via de intekenlijsten die in de hal liggen.

